

Voorwoord

Voor de inwoners van de gemeenten gelegen tussen Brussel en Antwerpen speelt het krijsgebeuren tijdens de Eerste Wereldoorlog zich af op enkele welbepaalde data die de geschiedenis zouden ingaan als de Eerste Uitval Rond Antwerpen.

De genadeloze 'gevechten', de gruwelijkheden die de hele wereld schokten vonden ondermeer plaats in onze vredige dorpjes aan de Zenne-oever. Deze staan in het vurig rood in de annalen van onze gemeenten vermeld staan.

Het fusillieren van burgers, het gebruiken van mensen als levend schild, de brandstichtingen, verkrachtigen en vernederingen; zij haalden toen de krantenkoppen tot ver overzee.

'De Bannelingen van Soltau', minder gekend, maar door onze voorouders beleefd als één langdurige periode van kwelling, ontbering en onzekerheid die nog voortduurde tot de wereldpers alleen nog aandacht had voor de gevechten die aan de IJzer plaatsvonden.

De deportatie naar een afgelegen locatie in het hart van Duitsland genaamd Soltau heeft in vele families een wrange nasmaak, al was het maar omdat onze voorouders het zo vaak verteld hebben.

Hoe kwam deze gruweldaad tot stand?

Waarom vonden de Duitsers het nodig om zovél mensen te arresteren?

Hoe werden onze dorpingen behandeld?

Dit komt u allemaal te weten in deze publicatie.