



Als jongeman (geboren in 1992) was ik enorm geboeid door alles wat ook maar iets met geschiedenis te maken had, en raakte ik benieuwd naar hoe mijn voorouders de twee opeenvolgende wereldoorlogen hadden beleefd. Een genealogisch onderzoek naar mijn familie lag voor de hand.

In het Zemstse archief kwam ik al snel uit bij mijn betovergrootvader Carolus Walschaerts. In één der akten stond hij vermeld als 'weggevoerde' tijdens de Eerste Wereldoorlog. Niet veel later vertelde mijn grootvader mij méér over zijn grootvader, die ooit door de Duitsers was meegenomen en geruime tijd in 'Solde' had verbleven. 'Solde' bleek uiteindelijk het krijgsgevangenenkamp van het in de Lüneburgerheide gelegen stadje Soltau te zijn.

Nu was er over deze 'bannelingen' in onze gemeenten toen slechts beperkte informatie beschikbaar, en er deden flarden van verhalen de ronde die ik graag aan de waarheid wilde toetsen. Ik begon op eigen houtje een onderzoek, contacteerde wat mensen die er méér over wisten en raadpleegde vervolgens het ene archief na het andere... Uiteindelijk besloot ik mijn gegevens te bundelen in deze publicatie.

2014